



Nieuwsbrief 6 – Woensdag 1 februari 2023

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie en regio Amstel-Weststeinder
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn

In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we **iedereen** samen te brengen.

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende nieuwsbrief (woensdag 1 maart 2023) kan gestuurd worden naar emmaenus@hotmail.com.

Agenda – Februari

Datum	Tijdstip	Activiteit
Zaterdag 4-2	20.00 – 21.00	De Kwakel – JOP Spotlight
Zondag 5-2	9.30 – 10.30	De Kwakel – Familieviering – Presentatie communicanten
Zondag 12-2	11.00 – 12.00	Uithoorn – Gezinsviering – Presentatie communicanten
Zondag 12-2	12.45 – 14.00	Uithoorn – Gezinszondag
Zondag 12-2	11.00 – 12.00	Kudelstaart – Schelpenviering met de Kudelkwetters
Donderdag 16-2	15.30 – 16.30	Nes – Kinderclub – Verhaal over Mozes
Zondag 19-2	11.00 – 12.00	Uithoorn – Viering met Debuut

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit.
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).



Klik of scan!

Agenda – Maart

Datum	Tijdstip	Activiteit
Zondag 12-3	11.00 – 12.00	Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Zondag 12-3	12.45 – 14.00	Uithoorn – Gezinszondag
Zondag 12-3	11.00 – 12.00	Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters
Zaterdag 18-3	14.00 – 15.30	Uithoorn – Communieproject – Speurtocht door de St. Urbanus
Zondag 26-3	11.00 – 12.00	Uithoorn – Viering met Debuut
Donderdag 30-3	15.30 – 16.30	Nes – Kinderclub – Verhaal over Pasen met Palmpaasstokken maken

De Kwakel – Communieproject



Half januari is een groep enthousiaste kinderen in De Kwakel begonnen met het Eerste Communieproject. Zij hebben kennis gemaakt met het werkboek Gods Grootste Geschenk en zijn ze begonnen met de opdrachten. We hebben gesproken over de schepping en dat wij daar goed voor moeten zorgen. De kinderen hebben ook voorbereidingen getroffen voor de viering van zondag 5 februari. Zo hebben ze samen een boom geschilderd waarin een blad komt te hangen met hun foto en naam om zichzelf te presenteren aan de parochie.

Wij kijken uit naar de middagen waarop we dit jaar samenkomen voor het communieproject.

Yvonne, Anneke en Diaken Jeroen

God ontmoeten



Een jong meisje dat ik ken heeft een paar jaren geleden haar opa verloren. Ze was erg aan hem gehecht. Een paar dagen geleden bekeek ze haar oude foto's en vond er één met haar opa en mij. Ik ben degene rechts, haar grootvader links. In het midden een vriend van ons.

De foto is genomen in de eerste paar maanden na mijn aankomst in Nederland, waarschijnlijk in januari 2007. Het was als een grappige foto bedoeld. Wij hadden linialen in onze handen omdat we haar opa hielpen een gebedsruimte te bouwen. Hij was missionaris en hij wilde een gebedsruimte openen waar mensen die ver van de kerk staan en God niet kennen, Hem konden ontmoeten. Het ontroerde me om dit beeld terug te zien. Na zoveel jaren hoop ik – misschien zonder liniaal in mijn hand – dat ik altijd kan blijven bouwen aan een plek waar mensen God kunnen ontmoeten.

Uithoorn – Gezinsdag

Op zondag 12 februari is de volgende gezinsdag. Zoals gebruikelijk begint de dag met een gezinsviering om 11.00 uur waarbij kinderkoor OpMaat zingt. Tijdens de viering stellen de 18 communicanten zich aan ons voor. Laten we hen een warm welkom heten!

Na de viering lunchen we met elkaar in het Trefcentrum. Om 12.45 uur begint dan het programma, waarbij iedere groep zijn eigen activiteit heeft.

De kleinste kinderen krijgen bijvoorbeeld het verhaal te horen van Mozes die ervoor zorgt dat de Israëlieten veilig door de Rode Zee kunnen trekken.



Mozes zegt: “Vertrouw op God!”. Hij strekt zijn hand uit en God laat het water naar links en rechts opzij gaan. Er is ineens een pad dwars door de zee heen! Zo kunnen ze allemaal naar de overkant lopen. Als ze aan de overkant zijn en achterom kijken is er weer een normale zee. De Israëlieten zijn nu zo blij. Ze zijn eindelijk geen slaven meer en ze zingen een mooi lied om God te danken voor dit wonder.

De gezinsdag is interessant voor alle mensen uit onze parochie. Iedereen is welkom! Het programma is rond 14.00 uur afgelopen.

Elly van Rooden en Leonie van Ittersum

De Kwakel – JOP Spotlight

Waar moet je als jongere tussen de 12 en 18 jaar heen als je in het christelijk geloof wilt verdiepen? Die zoektocht valt niet altijd mee. Maar wist je dat er in de Kwakel al 6 jaar een jongerengroep bestaat: “Jongeren OntmoetingsPlek Spotlight” - ook wel JOP Spotlight genoemd.



Juria Hogenboom en Paul van Tol uit de Kwakel willen een christelijk platform bieden aan tieners uit de regio. Zij willen tieners kennis laten maken met elkaar, maar vooral met God. Over Hem na te denken, te praten, liederen te luisteren. Ze willen een gezellige omgeving creëren om ongedwongen serieuze gesprekken te hebben die je niet altijd met je schoolvrienden kunt hebben. Ze organiseren ook wel eens sportieve activiteiten of een gezamenlijke maaltijd. Ben je katholiek, protestant of gewoon zoekende? Je bent van harte welkom bij deze maandelijkse bijeenkomsten!

De JOP avonden zijn iedere éérste zaterdag van de maand van 20.00 uur tot 21.00 uur met natuurlijk een half uurtje uitloop tot 21.30 uur om na te babbelen met iets lekkers erbij of gelegenheid om een spel te doen.

Wanneer: De volgende bijeenkomst is op zaterdag 4 februari

Waar: Drechtdijk 48, 1424 RH, De Kwakel

Meer info en opgave: juriahogenboom@hetnet.nl

Paul en Juria van JOP Spotlight

Nes – Kinderclub

Op donderdag 19 januari kwamen we voor het eerst in het nieuwe jaar weer met de Kinderclub bijeen. De kinderen



konden kijken en luisteren naar het mooie verhaal over de herdersjongen David die het opneemt tegen de reus Goliath. Het lijkt wel een verhaal uit een



sprookjesboek, maar dit spannende verhaal is echt gebeurd. Het gaat over David die niet groot en sterk is, maar wel een groot vertrouwen in God heeft. Hij weet dat God hem zal helpen om de reus Goliath te verslaan! Tot slot hebben de kinderen nog een knutsel gemaakt. Met elkaar kunnen we terugzien op een geslaagde middag.

Kom je donderdag 16 februari ook naar de Kinderclub? Je bent van harte welkom van 15.30 tot 16.30 uur in de pastorie naast de kerk. Neem je vriendjes en vriendinnetjes maar mee! We gaan dan kijken en luisteren naar het mooie verhaal van Mozes in het biezenmandje. Tot dan!

Groetjes van het Kinderclub Team

Schutse (PKN) – Jeugd en jongeren in de kerk

Dit jaar is er in de Schutse elke week een Kindernevendienst. Afgelopen zondag waren er veel kinderen. Gezellig hoor!



We zijn weer begonnen met Kerk op Schoot. Dominee Sibilla vertelde aan de kinderen het verhaal van de schaapsherder. Eén, twee, drie... waar is nummer zeven? Twee jongeren hadden de rol van herder op zich genomen. Samen gingen we op zoek naar het schaapje dat kwijt was.

Er is nog veel meer te doen in de Schutse. Voor alle leeftijden staan er activiteiten op het programma. Meer informatie vind je op onze website.

Groeten van Mieke



Klik of scan!